

# Even voorstellen

Ik ben geboren in een klein stadje in Zuid-Afrika genaamd Odendaalsrus. Ik groeide echter op in Durban aan de oostkust, waar ik verliefd werd op surfen en werd ontslagen als vrijwillige reddingsmeester. Ik hou van grote golven en zout water. Na de middelbare school heb ik twee jaar als zendeling doorgebracht, waar ik veel tijd heb besteed aan dienstverlenende projecten op de stadsschepen in de Oost-Kaap en Namibië. Het werken met de straatkinderen, die grotendeels weeskinderen waren, en het zien van de armoede waarin zij leefden, hadden een enorme impact op mij en op hoe ik de wereld bekijk.

Uiteindelijk verhuisde ik naar Wales, waar ik chiropractie studeerde aan de Universiteit van Glamorgan - het Welsh instituut voor chiropractie. Hier leerde ik Zoë Scott kennen, wij zijn beiden afgestudeerd in 2007 en sindsdien werkzaam als Chiropractor. Mijn eerste kennismaking met chiropractie was als jong kind toen ik veel nekpijn had. Te veel surfen en te veel rugby. Ik was gefascineerd door het proces en besepte al snel hoe belangrijk een gezonde wervelkolom is. Het leven is veel leuker als je weer kunt surfen. Dus voor mij ging chiropractie meer over gezond blijven en functioneren op mijn niveau.

Ik heb het menselijk lichaam altijd fascinerend gevonden, vooral de rol van het centrale zenuwstelsel bij het uiten van gezondheid. Hoe beter jouw zenuwstelsel het lichaam reguleert, hoe beter jij je voelt.

Dus chiropractie paste voor mij perfect, omdat het daar allemaal om draait; het verbeteren van de neuro-integratie van sensorische informatie tussen onze hersenen en ons lichaam. Met andere woorden: het verbetert de communicatie tussen onze hersenen en ons lichaam, waardoor ons lichaam zich kan aanpassen en genezen.

De meeste cursussen die ik doe gaan over functionele neurologie. Er is zoveel te leren en ik vind het geweldig. Ik streef er altijd naar om de beste chiropractor te zijn die ik kan zijn.

Als er één stukje inspiratie is dat ik mensen zou willen geven, zou het zijn wat mijn collega Zoë altijd heeft gezegd: 'You are designed to be extraordinary.'

Waar ik buiten de praktijk blij van word, is tijd doorbrengen met mijn vrouw en 3 kinderen. Ze inspireren mij echt.

Camaron Cornis

Chiropractor

Lid van de NCA en geregistreerd chiropractor bij de SCN

